

Van kinderdroom naar werkelijkheid

TEKST: MAAIKE VAN HELMOND • FOTOGRAFIE: HENNY VAN BELKOM

Als kind zei de Belgische An bij het passeren van deze boerderij in Bree al: "Wat zou het fijn zijn als ik hier ooit zou kunnen wonen." En het bleef niet bij een kinderdroom alleen, want zes jaar geleden kocht ze de woning ook daadwerkelijk samen met haar man Frank. "En nog elke dag geniet ik van deze keuze; helemaal nu we bijna de hele woning hebben gerestyled."



Het plaatsen van de aanbouw was een van de grootste werkzaamheden die werd verricht.



Ook voor het tuinmeubilair deden An en Frank een beroep op de expertise van 't Hooghehuys. Daardoor sluiten het interieur binnen en buiten nu perfect op elkaar aan en vormen ze één landelijk geheel.

An voelt zich dan ook bevoorrecht dat ze inmiddels alweer enkele jaren in deze bijna honderd jaar oude boerderij mag wonen, samen met haar man Frank en hun hond Rudolf. “Daar hebben we echt geluk mee gehad. Mijn ouders hoorden destijds toevallig dat het huis verkocht zou worden, waarna ik de stoute schoenen heb aangetrokken en gewoon heb aangebeld om te vragen of dat inderdaad zo was.” Het antwoord op die vraag mag duidelijk zijn.

Waarom ze dan eigenlijk al haar hele leven verliefd is op de boerderij, vindt An moeilijk in woorden te vatten. “Het huis straalde denk ik vooral een soort gezelligheid uit die me altijd al aantrok en dat nog steeds doet.” Een gevoel dat ze alleen nog maar meer hebben versterkt door de styling helemaal eigen te maken. “In principe voldeed alles prima en konden we er meteen intrekken, maar in etappes hebben we het natuurlijk wel helemaal naar onze zin gemaakt,

‘De aanbouw is echt
onze favoriete plek
in huis’

Het huis straalde vroeger al gezelligheid
uit en dat hebben de huidige bewoners
alleen nog maar meer versterkt.



Als kind zei de An bij het passeren van deze boerderij in Bree altijd al: "Wat zou het fijn zijn al ik hier ooit zou kunnen wonen." En het bleef niet bij een kinderdroom alleen, want inmiddels is ze alweer zes jaar de gelukkige én trotse eigenaar.

want in de oude situatie zag het er een stuk moderner uit, wat niet helemaal bij ons past."

'T HOOGEHUYS

De grootste werkzaamheden bestonden uit de verbouwing van de keuken en het plaatsen van de aanbouw, waarna ze samen met Pascal van woonwinkel 't Hoogehuys in Kes-senich-Kinrooi aan de slag gingen met de styling van de benedenverdieping en het buitengebeuren. "'t Hoogehuys is inmiddels alweer zo'n veertien jaar mijn favoriete woon-



winkel, waar dan ook praktisch alles bij ons in huis vandaan komt", vertelt An enthousiast. "De winkel zit vlak bij ons in de buurt, waardoor we er op ons gemak alles konden bekijken en aangeven wat we wilden en mooi vonden. Daarna kwamen ze bij ons thuis met alle spullen om te laten zien wat er allemaal mogelijk was." Dat is ook precies de werkwijze waar ze om bekendstaan bij 't Hoogehuys. Pascal: "Inmiddels is de winkel nog maar drie dagen per week geopend zodat we volop tijd hebben om bij mensen thuis de styling te doen. En dat doen wij uiteraard op onze eigen wijze, een



De nieuwe meubels voelden meteen goed toen ze eenmaal op de juiste plek stonden. "Echt een schot in de roos wat ons betreft."



Samen met Pascalle van 't Hoogehuys creëerde An een warm thuis waar ze de rest van haar leven hoopt te kunnen blijven wonen.



‘Het huis straalt
gezelligheid uit’



"Ik vind het heerlijk om met ons interieur bezig te zijn, maar het was wel heel fijn dat ik er een handje bij werd geholpen door 't Hoogehuys."

‘Landelijk met
een stoer randje’



Nog steeds voelt bewoonster An zich vereerd dat ze van het boerderijtje waar ze als kind al van droomde haar thuis heeft kunnen maken. "We hebben echt geluk gehad dat mijn ouders toevallig hoorden dat de woning verkocht zou worden en dat deze ons vervolgens ook werd gegund door de vorige eigenaren."

beetje zoals je ook op tv vaak ziet in van die programma's waarin mensen een compleet nieuw interieur krijgen. Eerst bespreken wij in de winkel de wensen en geven we een kleuradvies dat daarop aansluit, zodat de boel al in de juiste kleur geschilderd is voor wij daadwerkelijk langskomen. En als we dan langskomen, nemen we niet alleen de spullen mee die de klanten hebben aangewezen in de winkel, maar nog tal van andere accessoires en dergelijke, zodat we een complete look kunnen creëren. Als de bewoners dan na onze metamorfose terugkomen in hun huis of de ruimte waarmee we aan de

slag zijn gegaan, zien ze meteen het totaalplaatje. Alles wat ze mooi vinden, laten we staan, de rest gaat gewoon weer mee terug, zonder enige verplichting. Klanten betalen overigens ook niets extra's voor dit werk, want uiteindelijk betalen ze alleen voor de spullen die ze besluiten te houden."

STOER & LANDELIJK

Bij An en Frank in huis was het wat dat betreft meteen een schot in de roos toen Pascalle met de styling van de benedenverdieping en het buitengebeuren klaar was. An: "Het is

De oude keuken voldeed in principe nog prima, maar toch was dit de eerste ruimte in huis die compleet werd verbouwd. Met een prachtige landelijke keuken als resultaat.



Hoewel alles in huis eigenlijk prima voldeed toen ze het kochten, werd toch besloten om er een eigen draai aan te geven en de keuken compleet te verbouwen.

echt helemaal perfect geworden, precies die sfeer waarin wij ons thuis voelen. Stoer en landelijk, perfect passend bij ons boerderijtje, niet al te sober door de planten in huis en zodra het lente wordt, vul ik de vaasjes in huis bewust met nog wat meer kleur. De basis is perfect, maar daarnaast blijf ik ook met spullen en accessoires schuiven, want dat is toch echt wel mijn ding. En gelukkig biedt dit huis daartoe ook volop mogelijkheden.”

De benedenverdieping en de tuin zijn inmiddels al helemaal naar wens, in maart gaat 't Hoogehuys ook met de styling van de bovenverdieping aan de slag. “Als dat eenmaal af is, ademt elke ruimte in huis dezelfde sfeer.” Hoewel het gevoel dan dus overal hetzelfde is, heeft An toch echt wel zo haar favoriete plekken in huis. Met stip op nummer één: de aanbouw bij de keuken. “Een plek waar we ook graag met familie en vrienden zitten, tenzij we ons verplaatsen naar de bar



"Het interieur is echt helemaal perfect geworden, precies die sfeer waarin wij ons thuis voelen. Stoer en landelijk, perfect passend bij ons boerderijtje."

van Frank, want ook daar zitten we heel graag. Het hele huis is gezellig, maar dat zijn toch wel de twee gezelligste plekjes."

Het mag duidelijk zijn, An geniet met volle teugen van haar prachtige thuis. "Ik vind het nog steeds een wonder dat ik in het huis mag wonen waar ik vroeger al van droomde; een boerderij die over drie jaar maar liefst honderd jaar bestaat. Een jubileum dat wij hier heel graag meemaken, met daaropvolgend hopelijk nog veel meer jubileums, want als het aan mij ligt gaan we hier nooit meer weg." ♦

Met dank aan 't Hoogehuys: hoogehuys.be

