



# EEN FIJN PLEKJE

De woonkamer is voor veel mensen een belangrijke ruimte in hun huis, het is dan ook vanzelfsprekend te noemen dat we hier graag een fijn plekje van maken. Pascalle van 't Hooghehuys deelt enkele decoratietips voor de woonkamer met ons!



Bij het inrichten van de woonkamer is het belangrijk dat je kijkt naar hoe je de ruimte gebruikt. In de woonkamer wordt echt geleefd: het is de plek waar we de dag afsluiten, waar we willen ontspannen en waar soms ook gegeten wordt. Pascalle van 't Hooghehuys vertelt: “Het inrichten begint bij het uitkiezen van de grote stukken, zoals de bank, fauteuils, kasten en eventueel nog een eettafel. Maar alleen die grote items maken het nog niet gezellig in een ruimte, daar is toch echt decoratie voor nodig. Een bank ziet er zoveel leuker uit als er kussens en een leuke plaid op liggen, toch? Dat maakt het ook meteen gezellig.”

Een ander decoratief item wat onmisbaar is, is volgens Pascalle een vloerkleed onder de salontafel. “Een houten salontafel op een houten vloer, dat is veel hout bij elkaar. Door een kleed toe te voegen aan de zithoek, wordt het meer één geheel en komen de kleuren mooier bij elkaar.”

Daarnaast is het goed om te werken met verschillende hoogtes. Decoratie op de salontafel is natuurlijk lager geplaatst, maar in een hoek kun je makkelijk de hoogte in gaan door bijvoorbeeld een wijntafeltje te plaatsen met daarop een mooie kruiklamp. “Als je alles op dezelfde hoogte houdt, blijft het saai ogen”, aldus Pascalle.

Over lampen gesproken: een goed lichtplan is heel erg belangrijk volgens Pascalle. “We horen klanten vaak zeggen: ‘we hebben spotjes in het plafond, dus we hoeven geen extra verlichting aan te schaffen.’ Maar vergeet niet dat verlichting ook voor sfeer en decoratie zorgt! Neem bijvoorbeeld de lamp naast de bank op de foto op de volgende blz.: als die weggelaten was, gebeurt er eigenlijk helemaal niks in die hoek.





Door die lamp daar te plaatsen – met een donkerdere kap dan de kleur van de bank – wordt het meteen veel interessanter. Wij raden aan om wel elke hoek van iets van verlichting te voorzien, waardoor je 's avonds ook een fijne sfeer kunt creëren en de spotjes eigenlijk uit kunt laten.” Daarnaast raadt Pascale aan om toch ook gebruik te maken van hanglampen, aangezien dit de grote – vaak witte – vlakke van het plafond doorbreekt. “Ook al is de lamp uit, het kleedt wel de ruimte aan”, zegt ze hierover. Tot slot mag de groendecoratie echt niet ontbreken. “We staan hier als 't Hooghehuys wel bekend om, als wij een huis of ruimte van klanten mogen inrichten, komt er altijd groendecoratie aan te pas. Dat is voor ons echt een must”, zegt Pascale. Zelfs als een woning sober en stoer is ingericht, kan groen een fris vleugje kleur toevoegen aan een interieur.

Mocht je niet het budget hebben om de gehele woonkamer in één keer aan te pakken, dan heeft Pascale de volgende tip voor je: “Start met een hoek en maak die helemaal mooi, om zo langzamerhand verder te kunnen gaan. Je moet niet willen om de hele woonkamer in één keer binnen een bepaald budget aan te kleden, want dan moet je concessies doen en is het effect minder groot. Je kunt het beter stukje voor stukje aanpakken, zodat het langzaam maar helemaal naar jouw zin is. Neem de tijd daarvoor!”

Met dank aan 't Hooghehuys: [hooghehuys.be](http://hooghehuys.be)